

Baptistengemeente Silo

REGELRECHT

*Op weg
naar
pasen*



"Witte Kruisiging" - Marc Chagall

In dit nummer o.a.

- Overdenking: 40 dagen bidden én doen
- Pastoraal moment: *Hoop doet leven!*
- Carla op reis: *Oud worden in Albanië - een heftige confrontatie*

maandblad

jaargang 61

nummer 3

maart 2010

Kerk als "pionieren op de
speelplaats
van het heil"

Twee halve stenen op de tafel....

Toen enkele gasten na de dienst van 21 februari vroegen, waar die twee halve edelstenen op onze Silotafel naar verwijzen, was er even niemand te vinden die dat (nog) wist. Hieronder een stukje uit de toespraak van ds. Jan Eerbeek op de Gevangenenzondag in Silo op 18 november 2007. Hij is Hoofdpredikant van Justitie en landelijk voorzitter van Exodus

'Gedenk de gevangenen als medegevangenen'. God gaat met ons een weg van heelheid aan de gebrokenheid voorbij. In de kerk kunnen wij dit nieuwe leven oefenen. Ik zie de kerk als een plaats waar we pionieren op de speelplaats van het heil. Uw Silo kerk hier in Utrecht is Kerk met Stip. Verbonden met het justitiepastoraat en met Exodus. Dat is exemplarisch voor waar het naar toe moet op meer plaatsen in het land.

In die verbondenheid zien we iets oplichten van de essentie van het evangelie. Herstel van leven aan de gebrokenheid voorbij. Als we zien dat in Silo mensen uit de marge van de samenleving niet alleen terecht kunnen, maar er ook mee gaan doen, gaan participeren, dan zien we iets oplichten van de kerk als speelplaats van het heil. Participatie drukt beter uit wat nodig is dan reïntegratie. Het is heel mooi dat u als gemeente als geheel die participatie van mensen wilt dragen. Want zonder de gemeente als geheel kan geen herberg gevormd worden. Mooi, maar tegelijk denk ik ook dat het van u allen ook veel vraagt om u zo open te stellen.

Vandaag wil ik u als dank voor die inspanning die u samen doet, iets symbolisch schenken van de verbondenheid tussen binnen en buiten. Het is een steen, een geode met kwartskristallen uit Mexico. Ruw van buiten, verweerd door het leven, blootgestaan aan de hitte van het bestaan.

Gevonden en opengemaakt. Het pastoraat. Er veel in te zien van binnen. Een steen in tweeën gedeeld. Twee delen, horend bij elkaar, uniek op aarde. Twee delen, symbool voor twee gemeenten binnen en buiten de muren. Met elkaar verbonden voor Gods aangezicht.

Levend met de roeping op weg te gaan naar leven aan de gebrokenheid voorbij.